

Inbranden van de haard.

De Orde van de Smoutpot brengt, ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het gastenverblijf van de oude abdij van Oosteeklo, een oud gebruik onder de aandacht. Namelijk het 'inbranden van de haard'.

Vroeger liet men in elk bewoond huis een olielamp branden om het vuur te bewaren. Die lamp moest met zorg omkleed worden, ze werd tegen tocht beschermd, immers wanneer de lamp doofde, had men een probleem om vuur te maken. Er zat dan niets anders op dan dat de huisvrouw (het was steeds vrouwenwerk) bij haar buurvrouw vuur ging schooien en dit werd als smadelijk ervaren. Vuur verdragen gebeurde meestal in een versleten klomp of oude koehoorn, want met een open vuur op straat lopen was gevaarlijk natuurlijk. Al in 1336 is er in Hazebroek de verordening: "dat niemand in andermans huis vuur mag halen tenzij in stopen of in potten."

En wat met een nieuwgebouwd huis? Dit werd 'ingebrand' 't is te zeggen: de buurvrouwen brachten vanuit hun huis het vuur naar de nieuwe woonst waarmee dan de nieuwgebouwde haard feestelijk ontstoken werd.

Vooraf deze laatste zin willen we opnieuw doen herleven als nieuwe gebruikers van het gastenverblijf. De groep 'Vergeten vrouwen' gaan te voet het vuur overbrengen van het oud klooster van de Jozefienen op het dorp naar de oude abdijsite van de Cisterciënzerinnen in de Kloosterakkerstraat 2 Oosteeklo.

Guido Van der Eecken

Wil je wat meer uitleg over een heem- of volkskundig onderwerp? Stuur je vraag naar: ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.